

EEN EREPLAATS VOOR ESPERANTO IN IEPER

Neem deel aan het volgende BENELUX-congres in “vredesstad” Ieper.

Van vrijdagavond 23 september tot zondagmiddag 25 september organiseert de Vlaamse Esperantobond zijn Benelux-congres in Ieper. De Westhoek is een nagenoeg “onbeschreven blad” in de Vlaamse Esperantobeweging. Tijd om daar verandering in te brengen. Het vredesevenement van Ieper biedt daartoe een uitstekende kans!

Ieper is een stad met een groots verleden. In de middeleeuwen kon Ieper qua bevolking en economie wedijveren met Brugge en Gent. Samen vormden zij het trio van belangrijke steden van het graafschap Vlaanderen. Het Ieperse “laken”, een gewezen wollen stof, was tot ver buiten de grenzen befaamd. Na de teloorgang van de lakenindustrie verloor de stad haar glans. Toch speelde Ieper, gelegen bij de grens van het toenmalige Franse koninkrijk, een belangrijke rol als vestingstad. Een aanzienlijk deel van de toenmalige vestingen is nog bewaard gebleven en omgevormd tot een park waar het aangenaam wandelen is. Maar wellicht het meest beroemd/berucht is Ieper vanwege zijn wedervaren tijdens de Eerste Wereldoorlog. De stad werd nagenoeg totaal verwoest. De “oude” gebouwen die je er nu ziet zijn allemaal reconstructies van wat er ooit stond. De imposante Menenpoort, een monument ter ere van de – voornamelijk – Britse soldaten die in en om Ieper het leven lieten, overheerst de stad. Meer dan honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog wordt nog elke avond stipt om acht uur de Last Post geblazen. Niet zonder reden noemt de stad zich “vredesstad”.

Dit Benelux-congres is bijzonder omdat in hetzelfde weekend, met name op zaterdag 24 september, een “vredesevenement” plaatsheeft. Het evenement wordt georganiseerd door het solidariteitskoor Vamos pra Lutar samen met drie andere organisaties, waaronder de Vlaamse Esperantobond. Het kadert in een wereldwijd korenfestival voor de vrede, georganiseerd door een groep organisaties die officiële relaties hebben met UNESCO, o.a. UEA. Het festival, dat eerst in 2020 zou plaatshebben om het Internationale Jaar van de Vrede in 2000 te herdenken, werd uiteindelijk verschoven naar september 2022. 21 september is namelijk de internationale dag van de



© <https://w.wiki/54/A>

vrede. Bedoeling is dat alle deelnemende koren (77 in totaal, uit alle hoeken van de wereld) rond die dag lokaal een evenement organiseren. Daarnaast is er een centraal vredesfestival in Tolosa (Spanje), waar vooraf opgenomen liederen van alle koren zullen worden geprojecteerd.

Het vredesevenement in Ieper is de bijdrage van Vamos pra Lutar aan dit internationaal korenfestival voor de vrede. Op het programma staat natuurlijk een koorconcert van het zestigkoppige koor (met afsluitend lied onder de Menenpoort), maar daarnaast ook bijzondere nevenactiviteiten. Op de Grote Markt zullen vrijwilligers, zoals elk jaar rond die tijd, de gigantische vredesvlag (31 bij 58 meter) openleggen. Bovendien is er ook voor Esperanto een speciale rol weggelegd, want de Vlaamse Esperantobond krijgt de beschikking over het Vleeshuis, een prestigieus gebouw in het centrum van de stad, om de bevolking en deelnemers te informeren over Esperanto. De organisatoren hebben nu al contact gelegd met een esperantiste-vredesactiviste uit het Japanse Hiroshima, toevallig een zusterstad van Ieper.

De organisatoren van het Benelux-congres hopen dan ook veel esperantisten uit binnen- en buitenland te verwelkomen. Wij krijgen een unieke kans om Esperanto te presenteren als levende “taal van de vriendschap”.

Noteer het weekend van 23 tot 25 september nu al in je agenda! Via Eventa Servo kun je je inschrijven voor het Benelux-congres of alleen voor het vredesevenement.

Piet Glorieux