

# Internationale dag van de Vrede Ieper 2022



De Verenigde Naties hebben 21 september uitgeroepen tot de internationale dag van de Vrede: dé dag om de Vrede te promoten. In samenwerking met een aantal externe partners biedt Ieper Vredesstad onderstaand programma aan op 24 september om invulling te geven aan de internationale dag van de Vrede 2022 in Ieper.

## PROGRAMMA

### 14.00 u. – 16.30 u. **Esperanto: de universele taal van de Vrede?**

→ **Locatie: bovensaal Vleeshuis – Neermarkt Ieper**

“Een nieuwe taal die een brug kan slaan tussen verschillende taalgroepen en zo de wereldvrede dichterbij kan brengen”. Dat was eind negentiende eeuw de droom van de geestelijke vader van het Esperanto, Ludwik Lejzer Zamenhof. Hij werd in zijn thuisstad in Polen vaak geconfronteerd met geweld tussen etnische groepen en creëerde daarom een nieuwe taal die van niemand en daarom van iedereen was. Taal als middel om anderen op basis van totale gelijkwaardigheid te ontmoeten. Vandaag slaat deze taal een brug tussen mensen in meer dan 200 landen.

Na een introductie over de taal door Prof. Dr. Marc van Oostendorp en een real live kennismaking biedt de Vlaamse Esperantobond vzw (<https://esperanto.be/>) de deelnemers een aantal workshops aan om op een praktische manier kennis te maken met de taal.

### 17.00 u. – 17.30 u. **Uitrol van de Vredesvlag op de markt.**

→ **Locatie: afspraak vanaf 16.30 u. op de binnenkoer van de Lakenhalle.**

Voor de vijfde keer op rij ontrolt de stad de immense Vredesvlag op de markt van Ieper n.a.v. de internationale dag van de Vrede. De muzikale begeleiding is in handen van de Drumband Heilige Familie.

### 18.00 u. – 19.30 u. **Vredesconcert door solidariteitskoor Vamos Pra Lutar**

→ **Locatie: St.-Jacobskerk Ieper – Guido Gezelleplein 1**

→ **Inkom: €20 (met receptie achteraf)**

→ **Reservatie tickets via:**

- **Vamos Pra Lutar** koorleden
- **NEOS Ieper**
- **Stichting Embrace:**  
[www.stichtingembrace.org/nl/vredesconcert](http://www.stichtingembrace.org/nl/vredesconcert)

Vamos Pra Lutar (<https://www.vamospralutar.be/>) is een vierstemmig West-Vlaams gemengd solidariteitskoor. Deze onafhankelijke groep van zangers en muzikanten staat onder leiding van Rik Decramer (Ieper). Het koor brengt een kleurrijke selectie van liederen uit bijna alle werelddelen en drukt haar respect uit voor alle volkeren en voor Moeder Aarde. Ze zingen voor vrede en gerechtigheid maar tégen oorlog en verdrukking, armoede en uitbuiting.



Een concert ten voordele van Stichting Embrace (<https://www.stichtingembrace.org/>), die werk maakt van een betere toekomst voor Ethiopische kansarme kinderen. Na het concert wordt geklonken op de Vrede.