

EVENTOJ

24 JUNI: CULTURELE DAG IN MAASTRICHT

De jaarlijkse culturele dag vindt dit jaar plaats in de prachtige vestingstad Maastricht. Esperanto Nederland nodigt al haar leden uit om deel te nemen, maar niet-leden zijn zeker ook welkom.

Mosa Trajectum, zoals de Romeinen de Limburgse hoofdstad noemden, maakt aanspraak op de titel "Oudste stad van Nederland". De stad kent dan ook een lange historie en beschikt over talrijke bezienswaardigheden. Sterker nog, Maastricht telt zelfs de meeste rijksmonumenten, na Amsterdam.

Ook recent schreef de stad nog geschiedenis: op 7 februari 1992 werd met 'Het verdrag van Maas-tricht' de Europese Unie een feit. Tijdens de dag is er natuurlijk volop aandacht voor het Esperanto, maar maken we ook kennis met de unieke culturele identiteit van Maastricht.

PROGRAMMA

De dag begint met een stuk Limburgse vlaai en een bezoek aan het prachtige Drukkunstmuseum, dat onder meer over een historische drukkerij en een grafisch atelier beschikt. Hier horen we over het bijzondere verhaal van concurrerende schrijfateliers die de komst van de drukkers lang tegenhielden. Daarnaast leren we over de historische drukkerstraditie die de stad kende. Een tolk zal tijdens de rondleiding vertalen naar

La ĉiujara Kultura Tago okazos ĉi-jare en la belega fortika urbo Maastricht. Esperanto Nederland invitas ĉiujn membrojn partopreni, sed certe ankaŭ ne-membroj estos bonvenaj.

Mosa Trajectum, kiel la Romianoj nomis la limburgan ĉefurbon, pretendas esti la 'plej malnova urbo de Nederlando'. Pro tio la urbo havas longan historion kaj havas multajn vidindaĵojn. Fakte, Maastricht havas la plej multajn naciajn monumentojn, neatentante Amsterdamo. Ankaŭ freŝdata memorinda evento okazis en la 7-a de februaro 1992: la fondiĝo de Eŭropa Unio per Traktato de Maastricht.

En la tago ni kompreneble dediĉos atenton al Esperanto, sed ankaŭ al la unikaj kulturaj kvalitoj de la urbo.

PROGRAMO

La tago komenciĝos per peco de limburga kuko kaj vizito en belega Presarta Muzeo, kiu inkluzivas historian presejon kaj grafikan studion. Tie ni aŭdos pri la eksterordinara rakonto de konkurantaj verkistaj atelieroj, kiuj longe kontraŭis presistojn. Krome ni lernas pri la historia presa tradicio en la urbo. Dum la ekskurso interpretisto tradukos en Esperanton. Poste ni promenos preter la plej belaj lokoj en la urbo. La vojplano kaj informoj pri la

het Esperanto. Vervolgens wandelen we langs de mooiste plekken van de stad. De routebeschrijving en informatie over de bezienswaardigheden zijn in het Esperanto. Via het Stokstraatkwartier en de Graanmarkt komen we uit bij de indrukwekkende Helpoort. Verder zien we onder meer het Pesthuys en de Leeuwenmolen.

De lunch zal plaatsvinden in het sfeervolle café De Preuverij. Vervolgens gaat de wandeling verder via het stadspark naar onze laatste locatie, Athos. We komen onder meer langs de Tapijnkazerne, de Berenkuil en de Kazematten in het Waldeckpark. Bij aankomst in Athos staat koffie en gebak klaar en zal Abel Massiala voor ons optreden. Naast het Esperanto zingt hij ook in het Frans en verschillende Afrikaanse talen. Na het programma zal in Athos een gezamenlijk diner plaatsvinden. Dit is optioneel.

Kortom, het belooft weer een interessante en gevarieerde dag te worden in een ongedwongen en gezellige sfeer.

AANMELDEN

De eigen bijdrage is € 20 voor leden en € 25 voor niet-leden. Het avondeten is optioneel en kost € 20. Zet deze dag snel in je agenda en meld je uiterlijk voor 9 juni aan via esperanto-nederland.nl

Deelname is definitief als de betaling is voldaan.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Natuurlijk hopen we op stralend weer, maar neem voor de zekerheid een paraplu mee.

De wandeling is ongeveer twee kilometer lang. Zorg dus voor stevige schoenen.

Kom op tijd, gezien de gereserveerde locaties.

LOCATIES

Drukkunstmuseum: Jodenstraat 22

De Preuverij: Kakeberg 6

Athos: Athoslaan 12a

We kijken ernaar uit.

vidindaĵoj legeblas en Esperanto. Laŭ Stokstraat-kvartalo kaj Graanmarkt ni atingos la imponan Helpoort (laŭvorte: Infera Pordo). Ni vidos interalie ankaŭ la Pestodomo kaj Leeuwenmolen (Leona Muelilo).

La tagmanĝo okazos en la etosplena kafejo De Preuverij (La Gustumejo). Poste la promeno daŭrigos tra la bela urba parko al la lasta loko: Athos. Ni preterpasos Tapijnkazerne, Ursa Foso kaj la kazematoj en Waldeck-parko. Alveninte en Athos, ni ĝuos kafon kaj kukaĵojn, kaj Abel Massiala donos prezentadon. Krom en Esperanto li kantos ankaŭ en la franca kaj en pluraj afrikaj lingvoj. Post la programo okazos en Athos komuna vespermanĝo. Tio estas laŭvola.

Resume la tago promesas esti interesa kaj varia, en etoso libera kaj agrabla.

ALIĜI

Partopreno kostas 20 EUR por membroj kaj 25 EUR por ne-membroj. Vespermanĝo estas laŭvola kaj kostas 20 EUR. Notu la daton en vian agendon, kaj aliĝu ne pli malfrue ol la 9-a de junio 2023.

Vidu la retejon de esperanto-nederland.nl

Partopreno estas definitiva kiam la sumo estas pagita.

PRAKTIKAJ INFORMOJ

Kompreneble, ke ni esperas brilan veteron, sed ĉiaokaze kunportu pluvombrelon.

La promeno estos ĉirkaŭ du kilometrojn longa. Do zorgu pri konvenaj ŝuoj.

Bv. alveni ĝustatempe, konsiderante la rezervitajn lokojn.

LOKOJ

Presarta Muzeo: Jodenstraat 22

De Preuverij: Kakeberg 6

Athos: Athoslaan 12a

Ni antaŭĝojas.



Meer info over dit evenement kun je vinden op <https://mallonge.net/kt23>